

Beste lezer

Het is nu écht zover: het laatste Bakske van dit academiejaar ligt voor je neus. Hoe tragisch dit ook moge wezen, er hangt een nog tragischer feit aan vast; de blok komt nu wel heel dichtbij.

Geniet dus nog extra hard van deze laatste weekjes voor je afscheid neemt van je vrienden en je dagelijkse pintje(s), en hallo zegt aan je mama (die je afgelopen zondag hopelijk niet vergat) en je dagelijkse blikje(s) Red bull.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
De redactie

ZONDAG
23u Happy Hour

't Elixlr

MAANDAG

DINSDAG

19u30 Finale mannenvolleybal Sporthal KBC
20u Finale Cantus Waaiberg

DONDERDAG



ASML

ALTRAN

ExxonMobil

BASF

ENGIE



Cargill

accenture



Praeseswoordje

Mijn allerallerbeste Burgies & Archies,

Zonder het goed door te hebben, zit er wederom een gans academiejaar op. Een heel jaar met zijn duizenden activiteiten, lessen, katers, zijn hoogtes en laagtes. Het is omgevlogen, het is allemaal veel te rap gegaan. Helaas.

Maar eerlijk gezegd ook niet. Het feit dat dit jaar zo verschrikkelijk snel is omgevlogen toont net aan hoe geweldig het wel niet geweest is. Hoe divers, hoe uitdagend en bovenal hoe immens tof.

Mijn trouwe lezers, velen zullen deze tekst niet meer lezen met alle lessen die reeds beëindigd zijn (en veel fans had mijn proza al niet om mee te beginnen), maar ik zou jullie toch enorm willen bedanken voor het afgelopen jaar. Het was werkelijk het beste en mooiste jaar van mijn leven en bij deze dus mijn enorme dankbaarheid voor de steun en de opportuniteit die jullie mij geboden hebben om zo veel te kunnen ondernemen en groeien.

Ik zwaai nu na al die jaren, die veel te kort duurden, af uit het prachtige Leuven, de nieuwe garde staat reeds ongeduldig enthousiast te wachten, maar weet dat ik dit jaar voor altijd zal koesteren.

Nu rest er mij nog maar 1 les die ik jullie moet bijbrengen: Geniet van ieder moment in Leuven en maak er het meeste van. Het gaat effectief veel te snel voorbij.

Lucas

Ps: Misschien toch nog 1 les: Bier und Frauen stößt man von unten an



Mijn lieve lezers,

Het moment van afscheid is hier :(
Het laatste tekstje voor het Bakske dat ik ooit zal schrijven. Shit pe.

Een ander leven begint voor mij. Eén waar ik (liefst) niet elke donderdagavond word gepord door het communicatieteam omdat ik weer te laat ben met het tekstje (sorry communicatieteam :().

En hopelijk (sorry mama :() mag ik mezelf dan ook officieel ingenieur noemen. Heel ander leven!

Maar toch ook weer niet zo anders, want ik ga nog een jaar bijstuderen. "Verbreiding van mijn studies".

Voor jullie, lieve lezers, zal er ook weer niet zo veel veranderen. Er zal weer elke week een bakske verschijnen, met elke week ook weer een tekstje van de vice, mijn opvolger, die ongetwijfeld van even grote kwaliteit zullen zijn.

Bij deze, vaarwel lieve lezers, ik zie jullie alle vier heel graag!

Final Exams



Theokot

Dit is de laatste week dat het Theokot open is! Geniet nog een laatste week van onze heerlijke broodjes. Het Theokot wenst jullie allen een goede blok en zeer goede (her) examens toe.

Tot volgend jaar, met nog meer vernieuwingen en gezelligheid!

Kusjes,
Team Theokot

Fakbar

De fak zal gesloten zijn van donderdag 12/05 tem dinsdag 17/05. Laatste keer open: woensdag 18/05 → AFZUIP!!

Openingsuren

	Theokot	Cursusdienst (First come, first served!)	't Elixlr
Maandag	10u30 - 14u30	12u30 - 14u	22u - ...
Dinsdag	10u30 - 14u30	12u30 - 14u & 18u - 19u30	22u - ...
Woensdag	10u30 - 14u30	GESLOTEN	22u - ...
Donderdag	10u30 - 14u30	GESLOTEN	GESLOTEN
Vrijdag	10u30 - 14u30	GESLOTEN	GESLOTEN

Evenementen

WO
11

IFB finale mannenvolleybal 19u30 | SPORTHAL KBC

Het einde van het jaar, dat betekent ook het einde van de interfacultaire beker. Dit jaar hebben onze volleybalmannen het geweldig gedaan en hebben ze de finale bereikt! Dit jaar spelen ze de finale tegen Apolloon. Uiteraard willen wij geen twee keer op een jaar verliezen van Apolloon. Kom daarom massaal onze volleybalmannen aanmoedigen en schreeuw hen naar de overwinning! De wedstrijd gaat door op woensdag 11 mei en begint om 19u30 in de KBC sporthal!



WO
11

Finale cantus met Yves Segers 20u00 | WAAIBERG

Het is spijtig genoeg alweer tijd voor de finale cantus! :(

Maar niet getreurd, het belooft een klepper van formaat te worden, want wij hebben niemand minder dan YVES SEGERS uitgenodigd om mee te komen cantussen en zingen!

Traditiegewijs is deze cantus uiteraard ook op een speciaal bier! Welk? Dat is nog een verrassing. Het belooft eigenlijk sowieso een cantus vol verrassingen te worden! Hou dus zeker het Facebookevenement in het oog!

Doors: 20:00
lo Vivat 20:30

Prijzen:
Bier (L/NL): €11/15
Water (L/NL): €4/6

Kaartenverkoop vanaf 9 mei elke middag in het Theokot.



Blokken in Leuven

Tijdens Blokken in Leuven (01/05/2016 – 24/06/2016) verruimt Campusbibliotheek Arenberg haar openingsuren: weekdays: 8u30 – 24u00; weekend-en feestdagen: 9u00 – 22u00. Vanaf zaterdag 21 mei 2016 is de hele bibliotheek 'stille ruimte'. Enkel drank in afsluitbare flesjes zijn toegelaten in de bibliotheek. In de cafetaria en de inkomhal kan je eten en drinken uit bekers en blikjes.

Alma voorziet vanaf dinsdag 17 mei een foodcorner in de cafetaria met verruimde openingsuren.

Openingsuren foodcorner:

ma.-zat.

11u45 – 13u45 en 14u15 – 19u15

zon.

11u45 – 15u15.



Kladpapier en kantoomateriaal

Aangezien CBA niet kan voldoen aan de ruime vraag voor kladpapier, worden aan de balie cursusblokken (geruit) verkocht aan €1,50. In de loop van de maand mei voorzien we de installatie van een automaat met kantoomateriaal (fluostiften, post-its, balpennen, ...).

Nieuw print- en kopieersysteem

Vanaf volgend academiejaar (2016–2017) stapt de Universiteitsbibliotheek over op een nieuw print- en kopieersysteem. Hierdoor verliezen de huidige kopieerkaarten hun waarde in september 2016. Aangekochte kaarten zullen niet terugbetaald worden. Let er bijgevolg op dat je niet te veel kaarten of kaarten met een te grote waarde aankoopt.

Voor meer informatie zie:

Website: <https://bib.kuleuven.be/2bergen/cba>

Facebookpagina: <https://www.facebook.com/Campusbibliotheek-Arenberg-KU-Leuven-634379323282673/>

Berichten

KORTVERHAAL: Gezocht

Auteur: Anoniempje Anoniem

Geniet deze week dubbel zo lang van dit 10-delig kortverhaal.

-Deel 9 & 10: De ontknoping-

Dit is zeker de plaats waar Margot is. Het kan niet anders. Maarten haalt zijn smartphone boven om de politie te bellen. Uiteraard is de batterij leeg. 'Ik ga het zelf moeten doen', denkt hij, 'dit kan niet wachten'. Hij probeert de deur te openen. Op slot. Maarten wil de deur eerst inbeuken maar hij heeft bang dat Marc dit gaat horen. Gelukkig is de vader van Maarten een slotenmaker en heeft hij hem getraind in de kunst van het lockpicking. Hij haalt zijn setje boven en begint in het slot te peuteren. In een mum van tijd is hij binnen. Zoals een leeuwin die haar prooi benadert, sluipt Maarten door het huis. Al snel vindt hij een kelderdeur. Hij staat open. Voorzichtig kijkt Maarten naar beneden. De ruimte wordt enkel verlicht door enkele kaarsen. Het enige geluid dat van beneden komt is gehuil. Plots hoort hij boven iemand van de trap komen. Maarten loopt snel de kelder in. Wat hij ziet is afschuwelijk. Vijf jonge vrouwen vastgeketend aan de muren. Margot is een van hen. Ze herkent hem meteen. Haar ogen stralen opluchting uit. Maarten gebaart snel dat ze stil moeten zijn. Marc komt de kelder binnengewandeld. Maarten verstopt zich nog snel achter een oude verroeste diepvriezer en kan alles zien. Marc neemt een stuk krijt en begint op de koude betonnen vloer te tekenen. Het is een pentagram. Hij zet vervolgens een kaars op elk hoekpunt. Net zoals elke slechterik begint Marc aan zijn monoloog: 'Er is genoeg met mij gelachen. Ik pik dit niet meer. Geloven die dwazen nog steeds niet dat ik de nieuwe Copernicus ben!'. Marc gaat naar een oude kastje. Met veel gekraak en gepiep opent hij het deurtje. Hij haalt er een gouden kelk uit.

Er staan vreemde tekens op die Maarten nog nooit gezien heeft. Marc zet de kelk in het midden van het pentagram en begint verder aan zijn monoloog: 'Mijn voorspellingen zijn zagezegd onzin. Wel, ik zal ze een voorspelling geven die is echt gaat uitkomen. Het spijt me dames maar ik ga jullie moeten doden. Ik heb jullie bloed nodig om het ritueel uit te voeren. Het is de enige manier om de toekomst te voorspellen'. Hij wandelt terug naar het kastje en haalt een groot verroest mes tevoorschijn. Marc gaat meteen op Margot af. Hij maakt een steekbeweging. 'Stop!', roept Maarten terwijl hij uit zijn schuilplaats vandaan komt.

Marc schrikt. Dit had hij niet verwacht. Hij vergeet even waar hij is. Dit geeft Maarten de kans om hem te naderen. Hij probeert het mes af te nemen. Maarten nipt het hand van Marc samen. Marc kan niet anders dan het ijzeren lemmet doen vallen. Maarten wacht geen seconde en geeft hem een meteen nog een kniestoot in de testikels. Marc zakt door zijn benen en schreeuwt als een bezetene van de pijn. 'Dat zal je leren krapuul', zegt Maarten. Hij geeft Marc nog een schop tegen het hoofd. Marc verliest daardoor het bewustzijn. Maarten moet even tot adem komen. Hij kan niet geloven wat hij net gedaan heeft. Een adrenalinerush stroomt door zijn lichaam. Het is nog niet gedaan. Hij moet de dames nog bevrijden. Maarten doorzoekt Marc zijn broekzakken. Al snel vindt hij de sleutels en kan hij de dames van hun lot bevrijden. Als laatste komt hij bij Margot. Tranen rollen van haar ogen. 'Merci', zegt ze zacht. 'Ik kon je toch niet zomaar achterlaten. Ik maakte me zorgen', zegt

Maarten terwijl hij diep in haar ogen kijkt. Hij komt zachtjes dichterbij en geeft haar een zachte kus op haar mooie lippen. Haar ogen glinsteren. Ze glimlacht beide. Dan voelt Maarten plots een stekende pijn in zijn zij. Hij schreeuwt van de pijn. Het geluid gaat door merg en been. Maarten ziet het wazig worden voor zijn ogen. Hij ziet de angst op het gezicht van Margot. Hij valt achterover. Daar ziet hij Marc staan met een bebloed mes. Zijn bloed. Het laatste wat Maarten ziet zijn de dames die Marc terug overmeesteren. Drie dagen later wordt Maarten wakker

in het ziekenhuis. Zijn ogen zijn wazig. Het is nacht. In de hoek van de kamer staat een kleine sfeerlamp. Het beeld wordt scherper. Hij wordt omringd door honderden bloemen. In een stoel naast zijn bed ziet hij Margot slapen. Ze ligt zo vredig. Hoewel hij haar nog maar net kent, weet Maarten dat Margot het beste is wat hem ooit is overkomen. Ze leefden uiteindelijk nog lang en gelukkig. Tot Margot in haar midlifecrisis kwam en er met een 10 jaar jongere Spaanse bruingebrande adonis met de naam Juan vandoor ging.

Sudoku

	3			1		4		7			
8				C	6		B		3		1
5						8		A	6		
						B	7	3		5	
A			9						4		
		5		2	3		4				9
	5			4		3	2		1		
		8						2			7
	C		6	B	7						
		A	3		4						B
6		C		3		A	1				9
			7		B		6			3	

Raadsel

De oplossing voor het raadsel van vorige week is 24. Thomas Christiaensen wist dit en mag zijn prijs, een Fnacbon, komen afhalen op Blok 6!

Things I Do When I Have to Study



How I Spend my Time During a Test

